

EP1

Och vem f-n är DET?



Enar Åkereds automobilrally, våren 2001

Lagnummer: F

Lagnamn:

..... FACIT

Mora-Nisses vänner:

Folkära, kända, mindre kända, populära, ökända... Idrottsmän i historien har ofta fått smeknamn. Men vad heter de egentligen?

Para ihop rätt idrottsman med rätt smeknamn och rätt sport. Varje smeknamn och varje sport får användas mer än en gång. Alla smeknamn och alla sporter behöver inte användas.

Smeknamn:

Bebben, Bjärred, Bulan, Bullen, Fimpen, Fåglum, Fölet, Kalven, Laban, Lampan, Lillen, Mackan, Nacka, Pinnen, Påven, Raketen, Rotorn, Skjorta, Slangen, Tikkan, Äpplet, Ölme.

Sporter:

Badminton, bandy, basket, bordtennis, bowling, boxning, brottning, curling, cykel, fotboll, fäktning, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, kanot, rally, skytte, speedway, utförsåkning.

Idrottsman	Smeknamn	Sport
Ove Andersson	påven	rally
Magnus Bergström	skjorta	fotboll
Bengt Berndtsson	fölet	fotboll
Ulf Carlsson	tikkan	bordtennis
Anders Eklund	lillen	boxning
Lars-Börje Eriksson	bulan	utförsåkning
Roger Hägglund	bullen	ishockey
Gösta Pettersson	fåglum	cykel
Bengt Ramström	pinnen	bandy
Magnus Wislander	slangen	handboll

EP1



Och vem f-n är DET?

Lagnummer: F

Lagnamn:

Enar Åkereds automobilrally, våren 2001

..... FACIT

Personbeskrivningar:

Ove "Påven" Andersson, rally

Den bilmodell som mest förknippas med Ove "Påven" Andersson är Alpine A110. I en sådan bil vann han VM 1971 efter delsegrar i bland annat Monte Carlo-rallyt och Akropolisrallyt. I dag är "Påven" högste ansvarig för Toyotas satsning på Formel 1.

Magnus "Skjorta" Bergström, fotboll

Den legendariske Magnus "Skjorta" Bergström (f.1915-d.2000) debuterade i målet i Degerfors IF som 18-åring, och hann under sina 20 år som A-lagsspelare med 329 matcher för Värmlandsklubben. 1946-1951 gjorde han även 6 A-landskamper. Det hade säkert blivit fler, om han inte haft oturen att vara samtida med och hamna i skuggan av en av Sveriges största burväktare genom tiderna: "Rio-Kalle" Svensson!

Bengt "Fölet" Berndtsson, fotboll

Bengt "Fölet" Berndtsson (f.1933) hade i över trettio år rekordet för antalet A-lagsmatcher i IFK Göteborg, hela 598 stycken! Det slogs först häromåret när Mikael Nilsson, som fortfarande spelar i IFK, tog sig förbi och blev den förste som passerade 600-strecket. "Fölet" är född och uppvuxen på Hisingen i Göteborg. Som junior blev han A-lagsspelare i Lundby IF, men värvades 1951 till Blåvitt, där han kom att stanna i 17 säsonger. Lundby fick en uppsättning tröjor som ersättning och "Fölet" själv fick hela 1000 kronor! Från sin position som högermittfältare gjorde han 127 mål i den blåvita dressen, inte tillräckligt bra för att ta en ordinarie plats i landslaget. "Bara" 29 A-landslagskamper blev det, men det berodde nog främst på att störste konkurrenten om platsen var ingen mindre än Kurt "Kurre" Hamrin! Sitt smeknamn fick "Fölet" för sin ystra löpstil.

Ulf "Tickan" Carlsson, bordtennis

Ulf "Tickan" Carlsson är en av männen bakom det svenska pingisundret. Han föddes 1961 i Falkenberg, och det var för Falkenbergs BTK han gjorde elitseriedebut 1976. Som 19-åring vann han Swedish Open Championchips (SOC) och tog EM-guld i lag. 1985 vann han tillsammans med Mikael Appelgren VM-guld i dubbel, och året efter kammande han hem tre medaljer vid EM. Totalt deltog "Tickan" i sex VM- och fem EM-turneringar under sin aktiva karriär. Numera är han förbundskapten för både herr- och damlandslagen. Är för övrigt släkt med (fast på väldigt långt håll) Göran Sonnevi (författare), Louise Sylwander (fd. BO), Joakim Thåström (musiker) och Mats Jingblad (fotbollstränare i Örebro).

Anders "Lillen" Eklund, boxning

En av Sveriges mest kända (men inte bästa) boxare föddes i december 1957. Anders "Lillen" Eklund var faktiskt Europamästare ett tag 1987. Gick under sin karriär 25 matcher och vann 19 av dem. Den mest kända förlusten var den mot Tim Witherspoon 19 oktober 1989, då "Lillen" knockades redan en dryg minut in i första rondan. "Jag tyckte att jag hängde bra med, men sedan fick han in sitt första slag..." Härlig bortförklaring! "Lillen" stod en gång åtalad vid Gävle tingsrätt för att ha brutit mot förbudet mot proffsboxning i Sverige, men frikändes med följande motivering: "Domstolen konstaterar att någon proffsboxning från Anders Eklunds sida inte har förekommit." Så sant, så sant...

EP1

Och vem f-n är DET?



Enar Åkereds automobilrally, våren 2001

Lagnummer: F

Lagnamn:

..... FACIT

Lars-Börje "Bulan" Eriksson, utförsåkning

"Bulans" största framgång i karriären kom 1988. Det var i OS i Calgary som Åre-skidåkaren slog till och knep en bronsmedalj i super-G. Därutöver tog han två segrar i världscupen 1989, en i super-G och en i storslalom. Därmed är han en av de fjorton svenska idrottsmän och -kvinnor som någon gång stått överst på pallen i ett världscuparrangemang.

Roger "Bullen" Hägglund, ishockey

En av Björklövens bästa spelare genom tiderna. "Bullen" gjorde sin elitseriedebut 1978, 17 år gammal, och gjorde det så bra att han den säsongen valdes till Årets Junior inom svensk ishockey. 1981 ingick han i det lag som erövrade Sveriges hittills enda guld i junior-VM. "Bullen" sägs ha gjort sitt livs bästa match när Sovjet, som vunnit alla JVM dessförinnan, betvingades med 3-2. Efter en sejour i Västra Frölunda prövade han lyckan på andra sidan Atlanten. Det gick inte särskilt bra, tre matcher blev det för Quebec Nordiques. I stället återvände Roger Hägglund till Sverige och Björklöven, och var en av de tongivande spelarna när Umeåklubben vann sitt enda SM-guld 1987. Tyvärr rycktes "Bullen" bort från livet alldeles för tidigt när han sommaren 1992 omkom i en bilolycka i Sörmjöle utanför Umeå. Med nummer 23 på ryggen blev Roger "Bullen" Hägglund en legend, och sedan dess har ingen spelat i 23:ans tröja i Björklöven. "Bullen" spelade 43 A-landskamper i sitt alltför korta liv.

Gösta "Fåglum" Pettersson, cykel

Svensk cykelsports genom tiderna störste är utan tvekan Gösta "Fåglum" Pettersson (f.1940). Tillsammans med sina yngre bröder Sture, Erik och Tomas utgjorde han det lagtempolag som vann VM tre år i rad 1967-1969. Första gången belönades kvartetten med Svenska Dagsbladets bragdmedalj för prestationen. Gösta är den ende nordbo som har vunnit det prestigefyllda Giro d'Italia, det skedde 1971. Samma år kom han dessutom trea i den totala världscupen. Bland övriga meriter märks ett OS-silver, två OS-brons och ett VM-brons.

Bengt "Pinnen" Ramström, bandy

Bengt "Pinnen" Ramström (f. 1954) är en av de främsta inom svensk bandy. Han inledde sin karriär i IFK Skoghall och gjorde sedan några säsonger i Örebro SK innan han tog klivet över till Karlstadlaget Boltic. Under sina tio säsonger i Boltic förde han laget till hela åtta SM-guld. "Pinnen" blev världsmästare tre gånger (1981, 1983 och 1987) på sex försök. I alla sex turneringarna blev han uttagen till världslaget. 1981 var för övrigt första gången sedan VM startade 1957 som något annat lag än Sovjet tog hem titeln. "Pinnen" har utsetts till Årets Man inom svensk bandy tre gånger: 1976-77, 1978-79 och 1981-82.

Magnus "Slangen" Wislander, handboll

Världens bästa handbollsspelare genom tiderna! 37-åriga Magnus "Slangen" Wislander utsågs strax efter millennieskiftet till "World Handballer of the Century", helt välförtjänt. Med en meritlista lika lång som han själv har 194 centimeter "Slangen" fört Sverige till två VM-medaljer av varje valör, tre OS-silver och tre EM-guld. Lägg därtill fem SM-guld med Redberglid, sex tyska mästerskap med THW Kiel (där han för övrigt kallas "Max") och diverse andra titlar, så förstår man hans storhet. Magnus "Slangen" Wislander gjorde sin landslagsdebut 16 januari 1985 mot Ryssland. Han spelar än...